

🔍 ZOOM IN!

CALLA

151ste FOS De Koala's
13/12/2020



Het is weer eens die tijd van het jaar.

De nachten worden langer, er is geen blaadje meer te zien aan de bomen, de beestjes kruipen in hun holletje en Sinterklaas is weer terug naar Spanje.

De winter staat nu voor de deur. Dat betekent ook dat de leiding er eventjes tussenuit gaat om te studeren! Maar geen nood, 9 januari verwachten we de bevers, welpen en wolven allemaal terug om ons nieuw spetterend jaar in te zetten (en we hopen ook de JVG's, VG's en seniors kort daarna terug te mogen verwelkomen).

Laten we eens terugblikken op het voorbije half jaar. Het was opnieuw geen gewoon scoutsjaar... Traditioneel zijn we ons jaar begonnen met de startdag. Dit jaar een corona-proof wandeling doorheen Mariakerke waarop jullie geleidelijk aan de nieuwe leidersploeg te weten kwamen. Wat een geweldige opkomst hebben we daar gezien! Na een hele hoop leuke vergaderingen

en avonturen in september en oktober, kregen we dan jammer genoeg het nieuws te horen dat we de scouts voor +12 jarigen even 'on hold' moesten zetten. Gelukkig konden jullie af en toe wel eens rekenen op een online alternatief of kregen jullie zelfs een bezoekje van jullie leiding! De scouts voor -12 jarigen ging wel gewoon door, met nog meer leuke vergaderingen en nog meer avonturen! Op 5 december kregen we dan ook nog eens bezoek van de Sint en zijn pieten. Er waren een paar sloebers dit jaar, maar al bij al was iedereen braaf en heeft iedereen een lekker zakje snoep gekregen!

Geniet nu maar allemaal van jullie welverdiende vakantie en we hopen iedereen snel te mogen terugzien!

Wij wensen jullie alvast een heel mooie Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar!

De eenheidsleiding
Fuut, Candidus & Gyrinus



Dag lieve bevertjes!

De kerstvakantie komt er bijna aan. Dat betekent dat jullie ons twee weken moeten missen, Ohnee!

Maar geen paniek, daar hebben we een oplossing voor. Knip deze prachtige foto's uit van jullie leidingen, en plak ze vervolgens op de kerstballen in jullie kerstboom.

Zo zijn we allemaal toch een beetje bij jullie.





Liefste welpjes

De scouts is nu al een dikke 3 maand bezig, en wij leren jullie elke week beter en beter kennen. We hebben al ontzettend veel leuke spelletjes gespeeld & ons al een paar keer goed vuil gemaakt. Het belooft een spetterend scoutsjaar te worden!

De leiding kan ondertussen de deugnieten al goed onderscheiden van de bravere welpjes, maar welke welpen passen bij welke leiding? Ontdek het in onderstaand spinnenweb, en laat het ons zeker weten op de scouts! Ps: laat jullie broer(s) en/of zus(sen) ook eens proberen!

Heeeeel veel lieve kusjes en een stevige linker,

Jullie welpenleiding
Akela, Bagheera, Baloe, Tabaqui, Raksha



Hey Wolven!

Het wordt weer donkerder. De tinten van de dageraad worden spoediger opgevolgd door de schaduwen van de schemer. En ik ben dat al ziekelijk beu geraakt. Ik wil kleuren zien in de wereld, en weet je wie daarvoor kan zorgen? JIJ!

In de Calla vind je zwart-wit schetsen van jullie naar kleur-snakkende leiding. Print die uit, en kleur ze in, hoe je maar wilt! Artistieke vrijheid, laat je creatieve ziel vloeien!

En nadat je eenmaal je innerlijke Picasso hebt losgelaten op ons, kan je die tekening natuurlijk aan je muur hangen. Óf, je bezorgt hem aan je leiding! Dat kan op koalas.wolven@gmail.com, of in januari wanneer je je leiding terugziet. Je zou hen daar in elk geval enorm mee opbeuren!

Waar wacht je nog op? Geef ons de make-over die we al jaren nodig hebben!





Liefste JVG's

De feestdagen komen eraan woehow! Omdat er tijdens de feestdagen toch al vaak eens wordt teruggerepen naar mooie herinneringen en foto's met de familie en omdat wij na al die jaren toch ook al bijna familie zijn, rakelen we vandaag wat herinneringen op!

1 Weten jullie nog toen jullie bevers waren? Dat waren nogal eens ongelukkige tijden he*...



2 Toen kwam Candidus jullie vergezellen bij de welpen en werd heel jullie wereld rooskleurig! Maar we gaan eerlijk blijven, de ene was al wat fotogenieker, schattiger, gekker of raarder dan de andere... Maar hej, herinner jullie de slogan van toen: raar is leuk!!!

*: dit is een geintje, de beverleiding van toen was TOP <3

3 Een aantal van jullie mochten het jaar erna al genieten van die toffe leiderscombinatie Fuut en Candidus, de anderen mochten al gaan ravotten met Kapucijnaapje!!!

4 Jullie dachten bij de welpen waarschijnlijk dat jullie leiding niet beter kon? Begrijpelijk... Maar ho, wie kwam er Fuut, Kapucijnaapje en Candidus dan vergezellen??? Het was toch wel niet Stekelstaartekhoorn zeker, AMAI wat een jaar hadden we daar...





4 Fuut en Candidus hadden het jaar erna even genoeg van jullie, kan ook gebeuren he... Maar gelukkig werd de ene generatie nog verzorgd door Stelstaartteekhoorn en de andere door Kapucijnaapje!!!



5 Na dat jaar zonder jullie was het duidelijk voor Fuut en Candidus dat het tijd was om terug samen te troepen met hun echte scoutsfamilie, ook Stelstaartteekhoorn en Kapucijnaapje kregen nog geen genoeg van jullie!

Maar na zoveel jaren samen miste er toch nog iets... Dit jaar kwam dat laatste puzzelstukje ons vergezellen, het is die fantastische Coscoroba <3



Nu zijn we dan compleet en mogen we niet naar de scouts...

We missen jullie superhard en wensen jullie bijzonder veel succes met jullie examens!!!!!!

Xxx jullie leidingeuh

PS: de volgende keer dat jullie een gsm van de leiding afpakken voor selfies te nemen kennen jullie de gevolgen muahaha #PAYBACK





Terugblikken op video's? Klik gerust eens door!

Corona & de muizen...

Wij seniors zijn al een tijdje niet meer naar de Scouts mogen gaan, maar wij zijn niet de enige die getroffen zijn door de nieuwe maatregelen.

Het is momenteel namelijk ook niet makkelijk voor de muizen in ons lokaal. Zij hebben heel erge last van coronaverveling nu wij er niet meer zijn. Maar het ergste van allemaal is dat hun voedselvoorraad bijna op is aangezien er geen seniors meer zijn die al hun eten op de vloer laten vallen. Maar gelukkig kan jij helpen en via onderstaande puzzel de arme muisjes terug bij de etensresten van de seniors te brengen.



FIJNE FEESTDAGEN!

