

Datum van verschijning: /03/2019
Erkeningsnr. P 002805

Driemaandelijks: maart-april-mei
Afgiftekantoor: Post Mariakerke

Verschijnt niet in: Juli-Aug



PB-PP|B-
BELGIE(N)-BELGIQUE

151ste FOS De Koala's

CALLA



Liefste Koala's

We hebben een kampterrein! 'Euhm, is dat niet logisch?' horen we jullie al denken. Neen, helemaal niet, want met de Afrikaanse varkenspest in Wallonië zorgden enkele zieke varkentjes in de Ardennen even voor lichte paniek.

Wat is dat, de Afrikaanse varkenspest?

Door de Afrikaanse varkenspest in Wallonië zijn er een aantal gedragsregels opgesteld die de verdere verspreiding van de ziekte kan helpen tegengaan. Een gevaar voor de volksgezondheid is er in geen geval. Mensen worden niet ziek, maar kunnen varkens wel besmetten.

En toen...

Enkele weken geleden kregen we een mailtje van FOS Open Scouting waarin stond dat de besmette zone verder uitgebreid was. Eerst zaten we nog veilig in de 'blauwe zone' en het zag ernaar uit dat de 'rode zone' (= de gevarezone) niet veel ging uitbreiden. Toch wel dus, ongeveer twee kilometer per maand. Dus raadde FOS ons aan om op zoek te gaan naar een nieuw kampterrein...

Zo gezegd zo gedaan...

Op een zaterdag reden we vol hoop naar de Ardennen. Het was al snel duidelijk dat de mooiste terreinen bezet waren. Veel boeren verkozen namelijk hun koeien boven ons. We aten onszelf moed in met een groot pak friet. We konden er terug tegenaan! Toen kwamen we een boer tegen die de legendarische woorden uitsprak: "Oui, oui, j'ai un terrain de 4 hectare". Ons enthousiasme kon niet groter. We stapten in de jeep voor een prospectie. Wat was dat veld lelijk, even lelijk als onze hoofden op dat moment, want ze spraken boekdelen. Geen bos, geen water, geen rivier, niet groot genoeg... We dropen af en gingen verder met onze

zoektocht. Toen kwamen we een vriendelijk oud vrouwtje tegen die zodanig veel medelijden had met ons, dat ze ons voorstelde om met 260 man in haar schuur te slapen. Dit leek ons niet ideaal dus we wezen het maar vriendelijk af. Ondertussen was de avond al gevallen en hadden we het gevoel dat we alle boeren in Wallonië hadden bezocht. Het werd eens tijd om avond te eten. We gingen gezellig dineren in de Lunch Garden, maar dat was zonder Pinto gerekend. Hij vond er namelijk niks beter op om in een overvol restaurant te boeren. Dit was, van ons twaalfurig avontuur, het hoogtepunt.

Terug thuis waren we allemaal neergeslagen van de teleurstelling. Zondag nam Pinto het heft in eigen handen. Hij belde elk nummer van potentiële boeren die hij kon vinden. Met succes, want we hebben nu een prachterrein in Houffalize. We kunnen dus op groot kamp, joepie!

En toen kwam er een (gezond) varkentje met een lange snuit, en het verhaaltje is uit.



Bever

Lieve bevers!

Het weekend was super leuk. Iedereen was mooi verkleed in leeuwen en tijgers en andere dieren van de jungle. Omdat we weekend al missen hier een spelletje. Zoek de 7 diertjes in onze groepsfoto.

Groetjes de beverleiding!



Welpenweekend - Echte welpen

Het was op een mooie zaterdagochtend en zoals iedere zaterdagochtend waren de welpjes weer in hun nopjes. Ze stonden zelfs te springen op hun bedjes, omdat ze vandaag eindelijk Mowgli zouden kunnen bevrijden. Hij werd ergens in het domein gevangen gehouden door de gemene tijger uit de jungle: Shere Khan, die hem daar al 2 dagen gevangen hield. Enkel echte welpen zouden dit avontuur aankunnen en de wraakzuchtige tijger verslaan. Enkel echte welpen, die de vaardigheden van de jungle beheersten. Daarom besliste de leiding om de welpen de kneepjes van het vak bij te brengen.

Raksha, de moeder van de welpen, leerde ze hoe te overleven in de jungle. Dit deed ze aan de hand van het kraken van een kokosnoot. Het is belangrijk om te weten hoe je deze moeilijke en harde noot kraakt, om zo van het water en het vruchtvlees te kunnen smullen.

De sportieve panter, Bagheera, had voor de welpjes een parcours voorzien. Zo leerden de welpen snel en efficiënt door de jungle te lopen. Ze leerden hoe ze stil een prooi of vijand konden benaderen.

Baloe, de dikke bruine beer, leerde ze om van ver de gevaren te spotten, dit met behulp van een verrekijker. Door goed op hun hoede te zijn, zouden ze Shere Khan van ver zien. Op die manier kunnen ze hem benaderen op de gemakkelijkste manier.

Bij Ikki kregen de welpen een initiatie mikado. In de jungle is het belangrijk om zorgzaam en behendig te zijn en altijd het evenwicht te kunnen bewaren.

Bij de wijze Akela leerden de welpen hun verstand te gebruiken, dit met het kaartspel 21'en. Ze kregen inzicht en intelligentie om hun vijand te verslaan met meer dan alleen kracht.

De hele dag door kregen ze nieuwe raad en vaardigheden om zich voor te bereiden op de aanval op Shere Khan. Toen de zon onder ging en de vogeltjes gingen slapen, was het zo ver. De welpen maakten zich klaar voor de bevrijding, een aanval die Shere Khan nooit zou vergeten.

Ze gebruikten al hun vaardigheden die ze die dag hadden aangeleerd om Mowgli te bevrijden. Ze versloegen de krachtige, gemene tijger en vonden Mowgli vastgebonden in een grot.

De welpen hadden bewezen dat ze echte welpen waren en dat ze klaar waren voor het echte leven in de jungle. Iedereen was zo trots op de welpen en ze vierden allen een groot feest, met Mowgli erbij en leefden nog lang en gelukkig.

Een dikke proficiat: Akela, Bagheera, Baloe, Ikki, Raksha, Shere Khan



Liefste mama en papa

Vandaag is het de eerste dag van ons weekend. Toen we gisterenavond toekwamen kregen we nog een lekkere hotdog en daarna hebben we een super spannend sluijspel gespeeld. We gingen pas om half 12 slapen! Toch waren we deze ochtend al om 6u terug wakker en hebben we de slaapkamer helemaal op stelten gezet (dat vond onze leiding niet zo leuk denk ik). Daarna stonden ze wel vol enthousiasme aan het ontbijt. In het ochtendspel werden we opgeleid tot echte apothekers en moesten we zoveel mogelijk medicijnen verzamelen voor in onze apotheek. Daarna hebben

we WAP gegeten. Weten jullie wat dat is? Worst, appelmoes en patatjes, super lekker! En als dessert zelfgemaakte pudding door de keukenploeg, hmm!

Tijdens de siësta hebben we een groot slaapzakkengevecht gehouden met iedereen. In de middag speelden we het 'grote-spel-zonder-grenzen'. Hierin moesten we ingrediënten verzamelen waarmee de leiding dan achteraf bommen maakte. Na een paar "indrukwekkende ontploffingen" stond de keukenploeg klaar met een gigantische berg croque monsieurs. Nadat we deze

allemaal opgesmikkeld hadden, hebben we een quiz gedaan. We hebben echt ons best gedaan, maar jammer genoeg is ons team niet gewonnen...

Nu lig ik in mijn bed en ga ik bijna slapen. Hopelijk volgt er morgen weer zo'n leuke dag!

Tot snel
XX je wolfje



Wistjedatje



Wist je dat de leiding altijd nog een half uur op de scouts aanwezig is na de vergadering? Zo hebben ouders of leden nog de gelegenheid ons aan te spreken. Iedereen is dus meer dan welkom voor een gezellige babbel of een praktische vraag. De bar is hier trouwens het ideale decor voor! Kom je er niet aan uit wie je moet aanspreken? Op onze website staat iedereen met foto vermeld.

Wist je dat de Hoge Rielen (waar wij op paasbivak gaan) vroeger een militair domein was? De Britten hadden namelijk een uitvalsbasis nodig in 1950. De originele naam was 'BAD 3', "Base Ammunition Depot". De loodsen dienden als opslag voor de munitie en brandstof. Maar lang heeft het niet geduurd, alles van goederen arriveerden in 1952, maar de Britten verlieten Tielen al terug rond 1960. 15 jaar lang lag het domein er verlaten bij, maar uiteindelijk besloten ze toch het domein een andere bestemming te geven.

De loodsen staan er dus nog steeds! Enkel zijn ze nu omgetoverd tot een heem, opslagplaats, skatepark...



Dag allerliefste JVG's, het is weer eens zover: de nieuwe Calla is er! Aangezien we allemaal in een dipje zitten tussen weekend en paasbivak zijn er tijdverdrijvers, een mooi extraatje (die zeker de moeite waard is op te lossen) en mooie opvulling zodat ik hier een vol blad krijg!

Los deze rebus op!



Nutteloze weetjes:

- De tandenborstel werd in 1489 in China uitgevonden, de JVG's hebben deze echter nog steeds niet gevonden.
- Er zijn meer dan 3000 soorten luizen, Gitte heeft ze allemaal al gehad.
- Een slak doet er 20 uur over om 1 km af te leggen, wat bijna even snel is als de Herten op dagtocht.



Wat voor JVG ben ik?



Beste VG, ouder, leiding, sympathisant, geïnteresseerde

Wij gingen met de VG-tak op weekend in het actuele thema van klimaatverandering. Omdat wij graag verandering zouden zien in het klimaat, omwille van poolkappen die smelten, veel te magere ijsberen, zeelevels die stijgen, sommige presidenten die nog steeds in de ontkenningfase zitten en overvolle stranden in Blankenberge met niet zo smakvolle tafereelen van mensen in niet zo smakvolle badkledij en dit al in februari (waar we denk ik dan allemaal over eens zijn dat dit zo lang mogelijk moet worden uitgesteld).

Bent u daar ook bezorgd over en lig jij ook te woelen s' nachts peinzend over een oplossing? Vrees niet! Hier is de gouden raad van Tante Tepelhaar, over hoe je onze aarde kan redden van haar ondergang! Een paar tips!

Zo, dus jij wil met het vliegtuig reizen? **MAG NIET!** Mail jezelf in een doos naar de gewenste bestemming via een vrachtschip, beter voor het milieu en de portemonnee.



Bespaar op water, verminder uw aantal douches per week of onderhoud je persoonlijke hygiëne samen met een vriend of vijf! Vraag maar aan onze mannelijke leiding, zij weten er alles van.

Verminder het dierenleed en ook de uitstoot van methaan en schakel over op het eten van groenten en insecten. Sprinkhaan of biefstuk, niemand merkt het verschil, lekker knapperig ook.

Gooi ook die auto maar bij het oud ijzer en investeer in een elektrische fiets, goed voor het milieu en voor de conditie, is je school of werk meer dan 20 kilometer ver van je huis en zou je moeten opstaan om half vijf om op tijd te zijn? De kilo's zullen er af vliegen en je bioritme zal er alleen maar op verbeteren. Wie vroeg opstaat krijgt meer gedaan denk ik dan. Niets dan voordelen!

Als je geen fan bent van insecten kan je natuurlijk ook je dode huisdieren recupereren, zalm of goudvis, een pot (of zee haha) nat. Kat en hond is blijkbaar ook wel te pruimen volgens sommige Aziaten.

Dat was het dan voor deze Calla editie met de milieuvriendelijke tips en tricks van jullie Lepelaar. Heb je nog vragen of heb je zelf tips die je wil delen met de wereld? Stuur dan een mailtje naar lepelgoesgreen@hotmail.com en misschien komen jouw tips wel in de volgende editie.

Een groene groe(n)t en kus, van Tante Tepelhaar (de naam staat misschien nog niet helemaal op punt). Hierbij wat foto's van zeer gelukkige milieubewuste mensen.



De senior

Ik weet niet of je ze nog herkent. Je ziet ze amper, als je ze ziet, meestal op zaterdagmiddag, bewegen ze zich traag maar gestaag voort in kleine groepen. Hun gedrag is uiterst vreemd en atypisch voor zijn soort. Vaak wordt hun pad gevolgd door niet al te melodieuze klanken die ze zelf echter als entertainend beschouwen. Zelf communiceren ze eerder brommend met geringe hogere tonen die als een uiting van geluk beschouwd kunnen worden.

Het zorgen voor kleinere soortgenoten wordt serieus en grondig aangepakt door de meesten. Er speelt een algemene trend van bepampering voor de allerkleinsten en verharding voor de ouderen. Ze gaan zelf niet snel toegeven dat dit een leerrijk en succesvol traject in de levensloop is.

Stappen/lopen is soms moeilijk en wordt niet als hoofdtak ervaren. Ze zien het nut niet in van verschijnen op een zondagvoormiddag, er zijn telkens uitzonderingen die ingaan tegen deze vreemde tendenzen en die dan ook mooie resultaten behalen.

Ook het uitbreiden van het territorium wordt niet als hoofdtak beschouwd. Het deelnemen aan acties die bijvoorbeeld voor territoriumuitbreiding kunnen zorgen richting Mechelen worden eerder geschuwd. Enkelen gaan in tegen deze vorm van isolatie.

Zeker is dat er nog veel uitdagingen zijn die de senior zal moeten overwinnen.



Verjaardagen

Bevers	Frederieke	03/03/2011
Wolven	Bent	03/03/2008
Seniors	Hanne	04/03/2002
JVG's	Moira	07/03/2006
Bevers	Bas	11/03/2011
Leiding	Panter	11/03/1997
Bevers	Malou	13/03/2012
VG's	Felix	13/03/2003
Welpen	Anakin	14/03/2010
Welpen	Ximen	14/03/2010
Wolven	Wannes	14/03/2008
JVG's	Kobe	14/03/2006
Bevers	Moon	17/03/2012
JVG's	Adam	17/03/2006
Welpen	Victor	20/03/2010
Welpen	Mauro	21/03/2010
Wolven	Lennert	21/03/2008
Wolven	Emiel	21/03/2007
Leiding	Sneeuwuil	21/03/1998
VG's	Bert	22/03/2004
Bevers	Johanna	23/03/2011
Welpen	Briek	24/03/2009
Bevers	Nuno	29/03/2012
Leiding	Bij	29/03/2000
Wolven	Robbe	30/03/2007
Welpen	Ella	01/04/2010
Welpen	Pia	02/04/2010
JVG's	Mira	03/04/2006
Leiding	Rob	03/04/1997
VG's	Torre	06/04/2004
Leiding	Nijlpaard	07/04/2000
Wolven	Arthur	08/04/2007
VG's	Nathan	08/04/2004
Seniors	Agame	09/04/2001
Welpen	Finn	10/04/2009
Wolven	Lou	10/04/2008

Seniors	Annelien	11/04/2001
Welpen	Marieke	13/04/2009
Leiding	Impala	13/04/2001
Bevers	Noor	14/04/2011
JVG's	Nelis	16/04/2005
JVG's	Lysander	16/04/2006
Leiding	Pinto	16/04/1998
JVG's	Harun	17/04/2006
Leiding	Gazelle	18/04/1996
Welpen	Noa	21/04/2009
Bevers	Willemijn	22/04/2012
Welpen	Tile	24/04/2009
Seniors	Macao	25/04/2001
Bevers	Billie	26/04/2012
Bevers	Nina	26/04/2011
Welpen	Lotte	26/04/2010
Bevers	Mong	29/04/2011
Bevers	Otte	29/04/2012
Welpen	Dorian	01/05/2010
Seniors	Timca	01/05/2002
Bevers	Jinte	02/05/2011
Wolven	Louisa	03/05/2008
VG's	Laura	06/05/2003
JVG's	Felix Wolf	07/05/2005
Wolven	Nore	08/05/2007
Wolven	Frieke	10/05/2007
Seniors	Kato	11/05/2002
Wolven	Jef	17/05/2007
Bevers	Roel	18/05/2011
Leiding	Caraya	19/05/1999
Wolven	Eva	21/05/2008
Welpen	Pieter	22/05/2010
JVG's	Wout	22/05/2006
Wolven	Jona	25/05/2007
Bevers	Olivia	26/05/2011
Bevers	Eli	27/05/2011



Belangrijke data

30/03

Happy Hour
Iedereen welkom vanaf 20u!

20/04

Vergadering tot 18u
Met de overschakeling naar het zomertijd duren de vergaderingen een half uurtje langer.

06/04

Geen vergadering
De leiding bereidt het groot kamp voor.

27/04

Aardbeienverkoop
Om 10u aan het scoutslokaal!

10/04 - 14/04

Paasbivak
Vertrek aan de Dampoort.



Gemaakt door:
Hartelijke
Stekelstaarteekhoorn

Gedrukt door onze sponsor:

creatief 
KEI IN COMMUNICATIE

Mede mogelijk gemaakt door onze sponsor:



ANTON
BOOM & TUINVERZORGING
0477 28 69 15 - anton.boomentuin@gmail.com