

-Datum van verschijning: /09/2017
-Erkenningsnr. P 002805

-driemaandelijks: sep-okt-nov
-Afgiftekantoor: post Mariakerke

-Verschijnt niet in: Juli-Aug



PB-PP1B-21236
BELGIE(N) - BELGIQUE

151ste FOS De Koala's

CALLA



Dag Koala's!

In deze eerste calla van het nieuwe jaar vind je allerlei informatie over het nieuwe scoutsjaar en de nieuwe leidersploeg. Jullie kunnen vier van deze prachtexemplaren verwachten per jaar. Voor de nieuwe kindjes, welkom bij de Koala's! Voor de rest, welkom terug! Elke zaterdag staat er een hele leidersploeg klaar voor jullie. Om te spelen met vriendjes, grenzen te verleggen, te ravotten, af en toe iets bij te leren, jullie bij te staan en vooral heel veel plezier te maken. We maken er weer een super jaar van met alles wat een echte scout of gids verwacht! Maak jullie borst maar nat want wij zijn er meer dan klaar voor!

Maar wie zijn wij, de AEL's?

Eerst en vooral een dikke B.R.A.V.O. voor onze afscheidnemende AEL's, Hyena en Lynx. Bedankt voor jullie engagement en inzet! Gibbon staat er dit jaar zeker niet alleen voor, hij wordt versterkt door maar liefst drie nieuwe en vooral enthousiaste AEL's. Pelikaan, Gazelle en Spreeuw gaan het AEL avontuur aan. Bij elk probleem, groot of klein, kunnen jullie bij ons vier terecht!

K-Team

beste lezers,

Je weet hoe dat gaat, je kinderen gaan in de scouts, ze hebben daar altijd helpende handen nodig en voor je het weet ben je mee op weekend als kookouder.

In het begin vanuit de overtuiging dat een jeugdbeweging niet kan bestaan zonder vrijwilligers. Later ook meer en meer omdat je het werk samen doet met mensen die ondertussen

vrienden geworden zijn. Koken op kamp, de camion laden, de feesten organiseren, de bloemen -en aardbeiverkoop: het is veel werk maar het is nodig én vooral plezant.

Gaandeweg zie je verschillende dingen op je af komen... die er voor zorgen dat je die scouts helemaal in je hart sluit.

Ik som er graag een paar voor jullie op: er worden daar vriendschapsbanden gesmeed voor het leven,

je leert er wat zorgen voor mekaar is, je kunt er verdriet hebben maar ook hééél veel plezier, je leert er wat verantwoordelijkheid is,

je leert er pinten drinken, vuur stoken op een verantwoorde manier, en zoveel meer.

De scouts is een mini maatschappij; alle ervaringen die je daar opdoet, zijn nuttig voor een verder leven...

Je ziet, die helpende handen, waar we zo dikwijls naar vragen, daar kan een mooi verhaal uit voortkomen.

Hopelijk tot binnenkort,
Het K team



Bever

Hallo bevers! Ik ben Ingetogen Sneeuwuil. Ook dit jaar ben ik weer van de partij bij de bevers! Dit jaar is mijn tweede jaar als leider en mijn veertiende jaar in de scouts. Nu ik een jaartje ouder ben, ga ik naar mijn tweede jaar Geschiedenis. Dit jaar ben ik ook takleider, dus voor de praktische zaken kan je altijd bij mij terecht! Ik kijk er alvast enorm naar uit om de bevertjes van vorig jaar terug te zien en de nieuwe bevertjes te leren kennen! Dat het een jaar vol vriendschap en plezier mag worden!



Hey ik ben Toegewijde Pica, Dit scoutsjaar is het mijn tweede jaar als beverleiding en 6de jaar als lid. Ik zit ook in mijn tweede jaar kunstwetenschappen. In de tak ga ik net zoals vorig jaar terug de communicatie doen, dus aarzel zeker niet om vragen te stellen en om jullie zorgen en eventuele opmerkingen te uiten. We gaan er weer een super jaar van maken! Groetjes Pica



Hallo, ik ben Stoutmoedige Pauw. Dit wordt mijn derde jaar als beverleiding en mijn 9de jaar op de scouts. Ik studeer grafmediabeleid aan de Artevelde Hogeschool. Dit jaar zal ik voor de takkas zorgen. Wij kijken er naar uit om samen met de bevertjes er een top jaar van te maken!



Dag liefste bevertjes! Ik ben Flamingo en ben terug van weggeweest. Na 2 scouts-loze jaren zal ik de Koala's terug vervoegen als beverleiding. Ik zal dit jaar vooral na de kerstvakantie te spotten zijn op de Mariakerkse velden. In mijn vrije tijd studeer ik vooral Geneeskunde aan de UGent. Mijn leuze? 'Voor pijntjes groot en klein, moet je bij flamingo zijn.'



Hey daar! Mijn naam is Mondig Smelleken en ben 18 jaar. Ik begin dit jaar met veel enthousiasme aan mijn eerste jaar als leiding bij de bevertjes. Ook start ik dit jaar met Geschiedenis aan de UGent. Ik zal ervoor zorgen dat jullie dit jaar al jullie technieken goed kennen. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als mij dit jaar!



Dag lieve vriendjes. Ik ben Bezorgde Coscoroba en studeer jeugd en gehandicapenzorg. Ik zit al 12 jaar in de scouts. Mijn beverjaren opnieuw beleven met jullie, daar kijk ik enorm naar uit! Samen spelen, ontdekken, beleven en vooral veel plezier maken!



Welpen



Koekoek, ik ben Harmonieuze Candidus. Ik ben 19 jaar oud en studeer industrieel ingenieur. Ik begin dit jaar aan mijn 12de jaar in de scouts en mijn 2de jaar leiding bij de welpen. Ik kijk er gigantisch hard naar uit om er samen met jullie een onvergetelijk jaar van te maken!



Ahoy Welpen! Tijger hier. De tweedejaars van vorig jaar bij de Bevers kennen mij natuurlijk al, aan de rest stel ik mij even voor. Mijn naam is Tijger, ik word deze maand 19 jaar en ik begin dit jaar aan mijn 12de jaar bij De Koala's, waarvan mijn 2de jaar als leiding. Ik hoop dat ik samen met jullie een heel leuk jaar ga beleven met veel leuke spelletjes en activiteiten! Een stevige linker, Tijger.



Elaba, ik ben Dromerige Gallinago. Ik ben achttien jaar oud en begin aan mijn eerste jaar sociologie. Dit jaar zet ik mijn schouders onder de welpentak, ik sta te popelen om jullie te leren kennen, plezier te maken en jullie onder mijn warme vleugels te nemen.

Hallo, ik ben Bevlogen Caraya. Ik ben 18 jaar en dit is mijn 1ste jaar als leiding. Ook begin ik mijn eerste jaar in Verpleegkunde. Na 12 jaar bij de koala's ben ik leiding bij de Welpen. Ik ben helemaal klaar voor het nieuwe scoutsjaar, hopelijk jullie ook!



Hallo lieve welpjes!

Mijn totemnaam is Resolute Fuut en dit is mijn eerste jaar leiding. Ik zou volgend jaar graag geneeskunde studeren, daarom zal ik ook de functie van EHBO-verantwoordelijke op mij nemen. Ik kijk ernaar uit om er samen met jullie een super tof jaar van te maken!



Hallo! Mijn naam is Olijke Koegoeear, een Zuid-Amerikaanse poema. Het is nu mijn eerste jaar als leiding en als student bio-ingenieur. Ik hoop er samen met ongetwijfeld zeer toffe welpen een onvergetelijk jaar van te maken!



Welpenspel

Wat is dit? Een spelletje?

Kleur de cijfertjes in in de juiste kleur en kom te weten wat de jungleboek namen zijn van jullie leiding. Iedere leiding heeft zijn eigen kleurtje.

1 Geel

2 Caraya

3 Fuut

4 Koegoear

5 Candidus

6 Galinago

7 Tijger





Hallo, hier is Ambitieuze Pinto weer! Boordevol nieuwe spelideeën en gegarandeerd veel plezier! Ik ga nu naar mijn 2de jaar burgerlijk ingenieur en ben dus een jaartje ouder, wijzer en jullie nieuwe takleider! We gaan er samen een onvergetelijk jaar van maken!

Hallo, ik ben Spreeuw. Dit is mijn vierde jaar leiding, waarbij ik ook start aan mijn master Handelswetenschappen. Jullie mogen naar mij komen voor al jullie pijntjes, want ik sta in voor EHBO dit jaar! Hopelijk zijn jullie even enthousiast, want samen maken we er een super jaar van!

Hey hey, hoi hoi, Bever hier. Ook dit jaar sta ik weer bij de wolven, klaar om de meest extreme spelletjes en activiteiten met jullie te beleven! Verheug jullie al maar op een spetterend jaar, en zoals een groot man ooit zei: "be prepared!"

Hallo, ik ben Atletische Aquila, jullie nieuwe wolvenleiding voor dit jaar! Ik studeer industriële wetenschappen en mijn hobby's zijn scouts en wielrennen. Ik heb al enorm veel zin in dit spannend jaar boordevolle met nieuwe spelletjes en leuke activiteiten, ik hoop jullie ook??



Dag wolfjes allemaal, dit is Loyale Danta. Jullie zullen mij waarschijnlijk wel kennen van 1 van de vorige jaren. Het is ondertussen mijn 5de jaar leiding en zit in mijn laatste jaar IT. Dit jaar zal een druk jaar worden door mijn bachelor proef en mijn stage maar we gaan er toch een plezant jaar van maken.



Ik ben Volhardende Rob, al 14 jaar trouw lid van de Koala's. In mijn vrije tijd studeer ik geografie aan de UGent. Dit jaar wordt mijn 2,5ste jaar leiding waarvan ik 2 jaar + een groot kamp wolvenleiding zal zijn geweest, WOLVEN FOR LIFE met andere woorden! 2017 - 2018 wordt sowieso een topjaar, niet alleen omdat jullie topleiding hebben maar ook omdat jullie stuk voor stuk topkinderen zijn!!!! (van de 2006-kindjes ben ik het zeker na vorig jaar, van de 2007-kindjes heb ik het horen fluisteren van jullie vorige leidingen) Als laatste zou ik van deze topkinderen er graag 4 eventjes in de spotlights willen zetten: Moira, Jona, Kato en Felix (ex-)Wolf want zij zijn mij komen bezoeken in de Supra Bazar, waarvoor een dikke B.R.A.V.O!



Ik ben Gedreven Kapucijnaapje, beter gekend als het aapje van uit Pirates of the Caribbean. Dit jaar ben ik op veel vlakken een groentje: zo start ik aan de universiteit met bio-ingenieur, maar nog belangrijker, na 12 jaar in de scouts te zitten als kindje, is het nu aan mij om leiding te geven. Voor mij is het dus even spannend als voor jullie, maar ik kijk er super hard naar uit! Na al het positieve dat ik over jullie heb gehoord, ben ik ervan overtuigd dat dit jaar even fantastisch wordt als mijn eigen wolventijd. Dus liefste wolven: ga ER-VOOR!



Groot kamp Chiny
2016-17



Paint is niet meer!! Vaarwel jeugd! Om het programma te eren stellen wij de JVG leiding van dit jaar voor in Paint thema. Dit wordt jullie leiding van het scoutsjaar 2017-2018, aanschouw:

Mees

Hejhej, jag är Mees! Efter studera ett år i Stockholm, jag är helt tillbaka för dig! Mitt jobb inom den gren är kommunikation (på nederländska), så du kan följa med mig med alla dina frågor. Det blir ett toppår! Massor av kärlek Mees!

**hallo, ik ben Mees! Na een jaar'tje te studeren in Stockholm, ben ik weer helemaal terug voor jullie! Mijn taak binnen de tak is communicatie (in het Nederlands), dus jullie kunnen met al jullie vragen bij mij terecht. Het wordt een topjaar. Veel liefde, Mees!

Olifant

Ik ben Olifant, met mij is het altijd zeer plezierig!

We gaan ons kei hard amuseren, bij mij zal je ook de jongverrekenntech niken leren.

Ondernemen is mijn vak ik ben venut de tofste van de tak!

Mijn gedichtje eindigt hier, op naar een jaar vol plezier! Xjes

Lepelaar

Terug van weggeweest beloof ik er een top jaar van te maken dat jullie nooit zullen vergeten!! Binnen de tak zorg ik er voor dat jullie een leuke Galie voorgeschoteld krijgen en ook met jullie pijntjes kunnen jullie bij mij terecht.

xoxo Lepelhaar, Lepelaars, Lepelaar

Winterkoninkje

Na een tijdje bij de Welpen te hebben gestaan, ben ik klaar voor de grotere pagadders.

Ik zal er voor zorgen dat we niet al ons geld onmiddellijk verspillen en ook sta ik in voor haartoon!

Hopelijk wordt het een fantastisch jaar. Ik zie het in ieder geval zitten! Loves

Winter

Panfer

Na twee jaar welpen ben ik helemaal klaar en ben ik te geven aan een andere tak! Het zal dan ook een fantastisch jaar worden. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de actie en ik belooft dat ook gepropt als ik ben alles met een beetje te maken op de feestdagen.

Jullie leukste tijd! Panfer's leiding panfer

Of partypass, van mijn

Guten Tag,

Eindelijk aan het deel van de verkenner gekomen. Dat is een serieuze opluchting, want eigenlijk ben je al lang klaar met kakken, maar die Callaverslagen blijven maar komen. Goed, ge zijt er: de wijste tak, met de beste leiding en de meest geniale voorstelling. Zoals je wellicht al weet, gaan de VG's op buitenlands kamp. Het leek ons dan ook logisch dat jullie ons leren kennen als verkenner in Kandersteg. Geniet van de schaamte!

Elegante Pelikaan (assistent-takleider)

Koekoek! 't Is Pelikaan. De duckface is mij niet geheel onbekend, als iemand tips nodig heeft voor de ideale selfie, ik ken alle kneepjes voor het tuiten van die lipjes. Ook voor een goede babbel, mag je zeker eens langskomen.



Zelfstandige Gazelle (assistent-takleider)

Hallo! Ik ben Gazelle. Ik droeg vroeger hoedjes, maar dat was vooral om de aandacht van mijn ogen weg te nemen. Die stonden namelijk altijd op 5 voor 3. Nu ben ik steeds kwik en monter en er volledig klaar voor.



Argeloze Merel (assistent-takleider)

Whieeeeeeee! Merel hier. "Je bent jong en je wilt wat", of was het nu "je bent wild en je jo..." Nee laat maar. Ik ben de jongste van de bende, maar deins voor niks of niemand terug.



Zorgzame Duif (asistent-takleider)

Elaba! Ik ben Duif. Het is al 7 jaar geleden dat ik naar Kandersteg ging. Dat kan je wel zeggen, toen was groen op blauw op zwart nog hip en totaal combineerbaar. Ook nu heb ik nog steeds een grote aaibaarheidsfactor.



Bevallige Ouistiti (takleider)

Bon. Ouistiti. Ze zeggen over mij dat ik altijd boos was. Awel, dat klopt en ik ben nog niks veranderd.

Zo, dit waren we, als je nog vragen hebt, stel ze gerust. Wij zijn alleszins enthousiast om er een fantastisch jaar van te maken.

Tschüß en stevige linker,
De verkennerleiding



Jullie weten wie we zijn



Wij hebben geen introductie nodig, de vijf meest legendarische mannen van de scouts. Iedereen huivert bij het horen van onze namen, als een konijn die voor het eerst na zijn lange winterslaap zijn ogen opent en door zijn nog met slapertjes bezonken ogen nog een paar sneeuwvlokjes ziet liggen.

Het gevoel dat je krijgt als een net iets te koud ijsje in je mond steekt en het naar aardbeismakend smeltwater tussen je tanden glijdt.

Het gevoel dat je krijgt als je 's avonds in bed kruipt en je deken nog niet op lichaamstemperatuur is en je alles doet om het op te warmen, maar alles tevergeefs is. Uit pure miserie beslis je dan maar te blijven liggen, maar na een tijdje begint het op te warmen en krijg je te warm. Waarbij je alles doet om de ideale balans te vinden tussen te warm en te koud, om dan uiteindelijk met één arm en één been buiten je donsdeken te liggen en je jezelf in slaap zweetbeeft.

Het gevoel dat je krijgt als je 's ochtends uit je tent komt omdat je moet plassen en het gras nog kletsnat is, waarbij je de hartverscheurende keuze moet maken tussen je kostbare droge bottines te gebruiken om het grasveld des doods te overslenteren of je die helse tocht gewoon op blote voeten onderneemt.

Het gevoel dat je krijgt als je een ijskoud blikje uit de frigo haalt en je zo hunkert naar zijn verfrissende smaak, maar het blikje zo koud is dat je het maar een paar seconden kan vasthouden, denkend aan hoe je het de volgende keer misschien met je T-shirt rond je handen moet vastgrijpen om iets van een buffer te kunnen opbouwen. Waarbij je achteraf merkt dat je T-shirt helemaal nat en uitgerokken is van het blikje naar de mond te hijsen en het natte stof tegen je huid plakt dat als een natte bloedzuiger al de warmte van je lichaam zuigt.

Jullie weten wie we zijn,

Schildpad, Xerus, Lemming, Gibbon en Hyena.

De mannen die het gas doen branden.

De klinken repareren en de vrouwen ambeteren.

Verjaardagen

Wolven Nona	5/09/06	Welpen Snow	22/10/09
leiding Fuut	6/09/99	leiding Lemming	24/10/95
Wolven Lena	9/09/06	jvg's Tim	25/10/05
jvg's Kay	12/09/05	jvg's Nathalie	25/10/05
vg's Pieter	12/09/02	seniors Wielewaal	25/10/00
leiding Aquila	13/09/99	vg's Dean	26/10/03
leiding Winterkoninkje	14/09/96	jvg's Wout	3/11/05
Wolven Maud	15/09/07	vg's Tinus	5/11/02
Welpen Gilles	17/09/08	leiding Gibbon	7/11/95
leiding Schildpad	18/09/97	Wolven Nathan	8/11/06
leiding Tijger	18/09/98	vg's Kobe	10/11/03
Wolven Ciel	19/09/07	leiding Danta	10/11/95
vg's Sam	20/09/02	vg's Lynn	14/11/03
leiding Xerus	24/09/96	Welpen Senne	19/11/08
Welpen Zas	26/09/08	Welpen Brecht	19/11/09
jvg's Gitte	26/09/05	Wolven Ferre	22/11/07
leiding Coscoroba	28/09/99	jvg's Manon	23/11/05
jvg's Juliette	30/09/05	jvg's Mio	25/11/05
bevers Mats	1/10/10	vg's Laurens	25/11/02
jvg's Tuur	7/10/04	jvg's Pepijn	26/11/04
leiding Candidus	7/10/98	Welpen Kelyan	27/11/08
bevers Ivo	9/10/10	Welpen Lars	27/11/08
Wolven Nkiruka Lydia	15/10/07	leiding Olifant	28/11/97
bevers Dara	17/10/11		



Data Kampen

Manifestweekend 29 sep-1 okt 2017

Voor de Seniors

PL/APL-Weekend 3-5 november 2017

Enkel voor de (H)NL's, (A)TL's en (A)PL's.
Voor de anderen is het gewone vergadering.

Takweekends 23-25 februari 2018

Voor de Bevers, Wolven en Jvg's

Takweekends 2-4 maart 2018

Voor de Welpen en Vg's

Paasbivak

31 maart-4 april 2018

Iedereen gaat mee!

Internationaal kamp begin juli 2018

Vg's: Kandersteg
Seniors: Nog te bepalen

Groot kamp

18-28 juli 2018

Bevers, Welpen, Wolven en Jvg's
Voor de Bevers: 21-28 juli 2018
Bezoekdag: 21 Juli 2018

Gemaakt door:
Volhardende Hyena



www.xenoshort.com

Gedrukt door onze sponsor:

creatief 
KEI IN COMMUNICATIE

Mede mogelijk gemaakt door onze sponsor:



ANTON
BOOM & TUINVERZORGING
0477 28 69 15 - anton.boomentuin@gmail.com