

-Datum van verschijning: /09/2018
-Erkenningsnr. P 002805

-driemaandelijks: sep-okt-nov
-Afgiftekantoor: post Mariakerke

-Verschijnt niet in: Juli-Aug



PB-PP1B-21236
BELGIE(N)-BELGIQUE

151^{ste} FOS De Koala's

CALLA



Nieuw jaar, nieuwe AEL's

Hier zijn we weer, de eerste calla, de eerste woordjes van jullie kersverse eenheidsleiding. Eerst en vooral een dikke BRAVO voor Gibbon en Gazelle die dit jaar stoppen met het aelschap. Gasten, nog eens bedankt voor al jullie inzet en tijd! Nu dat achter de rug is, willen we graag Pinto, Sneeuwuil en Mees verwelkomen. Ze komen het team versterken. Aan jullie veel succes! Een nieuw scoutsjaar, mag dat ook zo met goede voornemens? Uiteraard:

- Een onvergetelijk jaar voor alle koala's;
- Een leidersploeg die niet weg te slaan is van engagement waardoor wij ze af en toe flink in de watten kunnen leggen;
- Een vlekkeloze samenwerking met de ouders, de stam en alle medewerkers;

Zullen we samen zorgen dat deze voornemens uitkomen? Dat moet wel lukken. Speel ze! Ervaar ze! Scouts ze!

Veel enthousiasme, scoutsgroetjes en een stevige linker!
Guitige Spreeuw - Ingetogen Sneeuwuil - Ambitieuze Pinto
- Warrige Mees - Elegante Pelikaan



QR Codes

Ken jij ze nog?
jaja, in deze calla zitten een paar QR codes, scan ze met je "smartphone"
en ontdek een digitale wereld!

Volg bijvoorbeeld deze om een filmpje te zien over hoe de cover deze keer gemaakt is!

<https://youtu.be/CYaD-lybHzY>



Dag lieve vriendjes!

Ik ben Bezorgde Coscoroba. Jullie kennen me al van vorig jaar en dit jaar zal ik weer jullie leiding zijn, meer nog, dit jaar ben ik jullie takleidster. Met vragen of opmerkingen kunnen jullie dus altijd bij mij terecht. Dit jaar begin ik aan mijn studie kleuteronderwijs. Ik ben er helemaal klaar voor om met jullie te spelen, te ontdekken, te beleven en vooral veel plezier te maken!



Hey daar, mijn naam is Mondig Smelleken. Dit is mijn tweede jaar leiding bij mijn favoriete groep, de bevertjes! Dit jaar studeerde ik geschiedenis aan de UGent, maar dat bleek toch niet helemaal mijn ding te zijn. Daarom ga ik volgend jaar journalistiek studeren. Ik zit ondertussen al 12 jaar in de scouts, amai dat begint te tellen... Dit jaar ben ik verantwoordelijk voor de takkas. Het wordt een jaar vol leuke spelletjes en verrassingen. Ik heb er enorm veel zin in! Jullie ook?

Hallo, ik ben innemende Fitis. Dit is mijn eerste jaar leiding alsook mijn vijfde jaar in de scouts. Na afgestudeerd te zijn in de humane wetenschappen, ben ik nu klaar voor de opleiding criminologie en natuurlijk om heel veel met jullie te spelen. Ik heb ook vijf jaar lang kleuterturnen en rope skipping gegeven aan kindjes van jullie leeftijd dus leiding geven zie ik zeker zitten! Tot snel xxx



Kiekeboe lieve Bevertjes! Ik ben Zachtmoedige Wielewaal. Dit jaar is mijn 13e jaar in de scouts en mijn eerste jaar in de leiding. Buiten de scouts hou ik mij bezig met theater en muziek. Ik ga dit jaar naar mijn zesde jaar op het Secundair Kunstinstituut waar ik de richting Woordkunst-Drama volg. Ik kijk er enorm naar uit om alle lieve Bevertjes te ontmoeten en leuke spelletjes te spelen. We maken er alvast een BEVERFIJN jaar van!!

Hallo lieve Bevertjes, mijn naam is Impala en ik word dit jaar jullie leiding. Ik begin dit jaar met mijn studie geneeskunde en ik zal dan ook de EHBO-verantwoordelijke zijn. Als jullie je dus pijn hebben gedaan, kunnen jullie altijd bij mij terecht en ik zal jullie met plezier verzorgen. Ik heb alvast heel veel zin in het jaar en ik hoop jullie ook!



Dag kleine Bevertjes! Ik ben Vaardig Stekelvarken. Dit jaar is mijn 13e jaar in de scouts en mijn eerste jaar in de leiding. Buiten de scouts ga ik graag eens fitnesssen. Dit jaar start ik in het hoger op Odisee, ik ga ICT studeren. Ik kijk er heel hard naar uit om jullie te ontmoeten en leiding aan jullie te geven! We maken er een tof jaar van!

Dag lieve Welpjes,

Ik ben Bevlogen Caraya. Vorig jaar kenden de meeste van jullie mij als Baloe, maar dit jaar zal ik voor jullie Akela zijn. Dit betekent dus ook dat ik takleidster ben van deze toffe tak. Dit jaar is mijn 14de jaar in de scouts en mijn tweede jaar als leiding. Ik begin nu aan mijn tweede jaar verpleegkunde. Vorig jaar was een super jaar en ik heb het gevoel dat dit jaar zelfs nog leuker zal worden! Ik kijk er heel erg naar uit om aan jullie leiding te geven!

Groetjes Akela

Hallo!

Mijn naam is Toegewijde Pica maar dit jaar zal ik doorgaan als Raksha voor de welpen. Dit is mijn derde jaar leiding en 7de jaar als lid. Volgend jaar ga ik ook mijn bachelor afmaken in de kunstwetenschappen! Ik ben enorm blij dat ik terug bij 'mijn kindjes' sta (nu het 3de jaar & counting) en kijk er dus super naar uit om weer een geweldig scoutsjaar vol fantastische activiteiten en kampen te beleven! En aan de welpen ouders; jullie kennen mij nu al goed genoeg dus aarzel zeker niet om met het-maakt-niet-uit-wat naar mij te komen!!

Veeeeele groetjes, Pica/ Raksha

Ik ben Baloe de bruine beer, Baloe de dikke bruine beer.

Hunk, Baloe? Jaja, de meesten onder jullie kennen me als Ingetogen Sneeuwuil maar vanaf nu is Baloe mijn jungle naam. Ik ben twintig jaar en studeer voor leraar lager onderwijs aan Arteveldehogeschool. Dit jaar begin ik aan mijn vijftiende jaar in de scouts, waarvan twee jaar als beverleiding. Daarom kijk ik er enorm naar uit om opnieuw leiding te mogen geven aan deze fantastische groep! Mijn doel dit jaar? Ervoor zorgen dat iedereen zich amuseert en activiteiten te doen waar jullie als verkenners nog zullen over napraten. En o ja, modder is gratis! Ik heb er zin in!

Baloe de bruine beer, die weet wel wat hij doet... en hoe het moet!

Dag lieve welpjes,

Ik ben Gyrinus en zal dit jaar voor jullie Ikki zijn. Dit jaar wordt mijn 10de jaar scouts, alsook mijn eerste jaar als leiding. Ik start nu met de opleiding verpleegkunde. Ik kijk al lang uit naar het moment dat ik leiding word en ben dan ook blij dat ik dit jaar jullie leidster ben. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ik.

Groetjes, Ikki

Dag welpjes,

ik ben jullie nieuwe leiding Kemphaan en in het grote junglebos sta ik dit jaar bekend als Bagheera. Dit jaar start mijn eerste jaar leiding, maar het is wel al mijn twaalfde jaar bij De Koala's. Naast mijn scoutsleven studeer ik communicatiewetenschappen aan de universiteit.

Mijn hobby's zijn lopen, zwemmen en fietsen.

Ik kijk al uit naar een geweldig jaar met jullie.

Vele groetjes, Bagheera

Hoi, ik ben Oprechte Bij, dit jaar ook wel gekend als Shere-Khan. Ik ben 18 jaar oud. Dit jaar wordt mijn eerste jaar in de leiding. Dit jaar ga ik nog niet studeren, maar in de plaats ga ik voor vijf volle maanden reizen naar iets zonnigere oorden. Ik vertrek nog vóór het intreden van de winter naar Costa Rica en keer pas terug uit Colombia eens de lente in het land is. Geen zorgen, de overige vergaderingen zetten we het kot op stelten! Met een beetje geluk leer ik jullie tegen dan Spaans spreken en salsa dansen!

Groetjes, Shere-Khan



Wolfjes, Dit zijn wij!



Fuut:

Hallo lieve wolven!

Velen kennen me al maar om mij toch even kort voor te stellen: ik ben Resolute Fuut. Ik ben 19 jaar en dit wordt mijn tweede jaar als leidster, waarin ik er nu ook de functie van takleidster heb bijgenomen. Naast de scouts ben ik druk bezig met mijn studies, ik zit in mijn tweede jaar geneeskunde, en met mijn hobby ballet, waar ik zo'n drie keer per week voor oefen. Hopelijk hebben jullie evenveel zin in het nieuwe jaar als mij, want dan komt het zeker helemaal goed! Tot snel!



Candidus:

Heyhoi, ik ben Candidus. Dit is mijn 3de jaar bij de leiding, maar de vorige 2 jaren kon je me terugvinden bij de welpen waar ik aangesproken werd met Ikki of Akela. Ondertussen ben ik 19 jaar en studeer ik nog steeds biowetenschappen. Ik kijk er zeer hard naar uit om opnieuw leiding te geven aan de kinderen waarmee ik mijn carrière als leiding begon, tot snell!



Kapucijnaapje:

Na een fantastisch jaar bij de wolven, kan ik al niet wachten om er ook dit jaar volop voor te gaan. Andere kindjes, andere leiding.... Voor mij is het, na 13 jaar scouts, nog steeds even spannend als in het begin! Om mezelf even voor te stellen: ik ben Gedreven Kapucijnaapje. Buiten de scouts ben ik druk bezig op school, waar ik studeer voor bio-ingenieur. Voor de rest ben ik ook veel bezig met gitaar spelen. Genoeg over mezelf, want velen onder jullie kennen me al, en de rest zal mij snel genoeg leren kennen. Liefste wolven, we gaan samen er een topjaar van maken. Ik kijk er alvast naar uit!



Ree:

Mijn naam is Empatische Ree en ik zal dit jaar een van jullie leidsters zijn, ik ben 18 jaar dus dit is mijn eerste jaar als leiding. Maar in mijn vrije tijd geef ik training in klimzaal Biover, dus ik heb wel al wat ervaring met prutskes zoals jullie. Aan alle ouders van wie de zoon of dochter niet uit de bomen kan blijven, bij mij komt dat helemaal goed (en alles blijft veilig, uiteraard). Moest er toch iets gebeuren dan ben ik EHBO-verantwoordelijke van dienst. Volgend jaar ga ik Pedagogische Wetenschappen studeren aan de UGent, ik zal mijn uiterste best doen om geen sociale experimenten uit te testen op jullie.



Stekelstaarteekhoorn:

Hallo! Ik ben Hartelijke Stekelstaarteekhoorn, om het gemakkelijker te maken mag je gerust "Eekhoorn" zeggen. Dit is mijn startjaar als leiding, en ik zie het volledig zitten! Het is nu 10 jaar geleden sinds ik als welp ben begonnen. Buiten de scouts heb ik ook nog een passie voor fotografie en grafische vormgeving. Komend jaar zal ik dan ook grafische vormgeving studeren in Gent.



Nijlpaard:

Dag kindjes en ouders! Ik ben Onbelemmerd Nijlpaard, ook wel de 'Pumba van de Nijl' genoemd. Ik hou van baden in de zon en genieten van een fijn stukje fruit, maar als het nodig is kan ik ook zeer goed werk verzetten! Muziek is echt mijn ding, want ik hou van pianos, gitaren (en zelfs de kleine gitaartjes). Logica en muziek gaan goed samen dus daarom doe ik het graag. Fysica en logica gaan ook goed samen dus daarom koos ik ook om dit te gaan studeren volgend jaar. Hopelijk doe ik het goed als eerste jaar leiding en eerste jaar student aan de universiteit. Maar je weet het, hakuna matata!

KOALLA'S 17 18



Koala's Tegen Kanker

Hallo!

We zijn 12 sportieve scoutsers die ons volledig willen smijten voor Kom Op Tegen Kanker. Vol positieve energie en enthousiasme bereiden we ons voor om ons doel te bereiken: Meedoen aan de 100km run op 24/03!

Hiervoor moeten we €7500 verzamelen en dit kunnen we alleen met jullie hulp. Doorheen het jaar zullen we nog allerlei evenementen organiseren en producten lanceren om dat enorme bedrag bijeen te krijgen. Volg ons om op de hoogte te blijven van onze sponsoractiviteiten en hoe je ons mentaal en financieel kunt steunen. Kom dus zeker eens eentje drinken op één van de vele evenementen die we organiseren, koop onze merchandise, doe een vrije bijdrage of moedig ons gewoon aan!

Tot snel!
Koala's Tegen Kanker

Volg ons op onze Facebook pagina:
<https://www.facebook.com/KoalasTegenKanker>



Geef een vrije bijdrage via de officiële website:
<https://www.100krun.be/team/koalas-tegen-kanker>



Of via overschrijving op het rekeningnummer van:
Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688
met vermelding van "GIFT 340028086"



Dag beste kindertjes,

De voorbije zomer heb ik (Bever) met mijn verrekijker en ultieme detectievaardigheden mijn medeleiding voor volgend jaar geobserveerd. Door dit wetenschappelijk onderzoek ben ik tot enkele ondervindingen gekomen. Hieronder vinden jullie enkele punten van mijn wetenschappelijk verslag.

Tijger (takleider = de persoon om bij te zagen)

Kan geen bezoeken brengen aan het kleinste kamertje zonder strips
Heeft graag zijn kleintjes met curryketchup
Gaat naar de scouts omdat een blauw hemd bij zijn ogen past



Rob (schuift elke vraag af)

Inclusief deze. Ze heeft de deadline gemist om haar antwoorden door te sturen van mijn vragenlijst!
Jah dat is het eigenlijk



Danta (aka Dantus / Dantabeer)

Vuurmeester, geen discussie;
Gelofde dat dennappels konden ontploffen.. Dit is echter niet waar;
Zijn favoriete Disneyprincess is Brave (snapte, die is ook rost);



Pinto (is ~~AEL~~ ~~EVA~~ AEL)

Kan keigoed dino's nabootsen.
Zal per ongeluk kinderen hun avondspekken opeten.
Kan niet tegen: kinderen zonder terevoet of perfect uniform.



Winterkoninkje (Warm genoeg aankleden)

Gebruikt dikke pinguïns om het ijs te breken. Daarom heeft ze ruzie met GAA.
Ieder jaar vervelt haar hemd zoals de huid van een slang.



Flamingo (aka Flami / Flamigel)

Leeft op koffie / is allergisch aan alles dat geen koffie is.
Zalmt graag op kamp geen idee wat dit betekent
Probeert iets nuttig te doen buiten de scouts. Tot heden is dit nog niet gelukt.



Bever (De enige echte)

De eerste keer dat hij naar de scouts kwam, werden alle technieken automatisch moeilijker gemaakt.
Kan een stoel optillen met 1 hand, terwijl hij er op zit.
Hij springt nooit omhoog maar duwt de aarde omhoog.



Jij vraagt, wij weten.

Vragen	AFDEKKEN EN ERNA CONTROLLEREN	
Heeft deze leiding paars haar? Heeft deze leiding zotte dance moves? Is deze leiding al eens VG-leiding geweest? Is deze leiding onze penningmeester?	NEE JA JA JA	Het is... GAZELLE !! 
Heeft deze leiding een neus piercing? Heeft deze leiding 12 tenen? Is deze leiding een vogel? Is deze leiding onze eigen persoonlijke vlogster?	JA NEE JA JA	Het is... MEES !! 
Is deze leiding boeddhistisch? Heeft deze leiding krullen? Heeft deze leiding dreadlocks? Schrijft deze leiding al graag eens een roddelrubriek in de calla?	JA JA NEE JA	Het is... LEPELAAR !! 
Heeft deze leiding nog in de Chiro gezeten? Is het favoriete spelletje van deze leiding vleeshoop? Is deze leiding opvallend klein? Is deze leiding verantwoordelijk voor de technieken?	JA (OVERLOPER!!) JA NEE JA	Het is... PANTER !! 
Heeft deze leiding ooit in de zeescouts gezeten? Heeft deze leiding stijl haar? Is deze leiding stiekem heel flexibel? Is deze leiding verantwoordelijk voor ons materiaal?	JA (OVERLOPER!!) NEE JA JA	Het is... OLIFANT !! 
Is de nieuwe voortotem van deze leiding GEDREVEN? Heeft deze leiding lang haar? Kent deze leiding elk botje in het menselijk lichaam? Is deze leiding onze EHBO-verantwoordelijke?	JA NEE JA JA	Het is... MEREL !! 
Heeft deze leiding blond haar? Glijdt deze leiding soms uit over stenen? Draagt deze leiding altijd een bril? Is deze leiding onze takleider?	NEE JA NEE JA	Het is... PAUW !! 

De Seniors en hun zeven Prinsesjes.

Lang Geleden, in een land ver, heel ver van hier, leefden eens zeven jonge beeldschone prinsessen.

Hun koninkrijk was een land waar de zon altijd scheen en waar de vogeltjes hun mooiste liederen brachten met een passie, ongeëvenaard door alle andere dieren.

Het kasteel was het grootste en oudste gebouw van de streek. Het was zo oud dat de muren helemaal overwoekerd waren door de wildgroei en de prachtige bloemen van het nabijgelegen bos.

Het is in dat bos dat ons verhaal echt begint. Want daar leeft de boze tovenaar Zazamel De Verschrikkelijke.

Zazamel was eenzaam en wou al jaren met één van de zeven prinsessen trouwen om koning van het mooiste land te worden, maar geen enkel van de zeven wou er zelfs aan denken. De tovenaar was niet jong en knap, en had geen vast inkomen als bostovenaar. Ze wouden toch minstens één van die twee eigenschappen.

Zazamel was vastberaden en had gehoord van één van de wachters van het kasteel dat Xerusina, de prinses met de grootste vingers, diezelfde middag nog de kasteelmuren zou verlaten op zoek naar de beste plant om haar haag aan te planten.

De tovenaar haastte zich naar de buxusplantage en transformeerde zichzelf in het mooiste plantje van het veld. Eenmaal Xerusina aangekomen was bij de plantage, haalde ze haar handmatige kettingzaag boven en ging als een echte professional te keer. De tovenaar verschoot en verbrak de vermomming uit schrik om zelf zijn blaadjes te verliezen. Deze kant had hij nog niet gezien en werd bang van de gedachte om haar nog eens op date te vragen.

Dan maar wachten op de volgende, er zijn er tenslotte nog zes.

Zijn volgende poging was bij de oudste van de prinsessen, Ouisitina. Ze kon als geen ander swingen op de hipste beats geproduceerd door de mandoline en het wasbord. Zazamel had een ingenieus plan bedacht waarbij hij 's nachts een serenade zou brengen aan haar raam waarbij ze niet zou kunnen stilzitten en in zijn armen zou vallen uit het raam. Na een lange tocht van sluipen en kruipen door rioolbuizen kwam hij eindelijk aan. Hij zag haar schaduw en maakte zich klaar voor de serenade, maar het was niet stil. Er kwam een raar geluid uit haar kamer, het geluid van een snaar, die werd aangetikt door een houten hamertje. De tovenaar had nog nooit zo een verschrikkelijk geluid gehoord. Zijn leven flitste voorbij en toen wist hij dat ook zij niet de ware was.

Dan maar wachten op de volgende, er zijn er tenslotte nog vijf.

Schildpadina was de jongste, en dat zag je ook, haar huid was zo vlak als de Bonneville-zoutvlakte, niet dat ze wist waar dat lag, maar dat was niet belangrijk. Toen ze de volgende ochtend wakker werd, maakte ze zich klaar voor haar loopje. De Toveraar was dol op lopen, en dacht om haar dan te passeren en zo misschien wel een babbeltje te kunnen aangaan. Niets was minder waar, Eenmaal ze vertrokken was probeerde Zazamel haar in te halen, hij had dan ook veel geoefend want hij deed mee aan een loopevenement voor het goede doel. Hij liep de benen van zijn oude verschrompelde lichaam en kon haar niet meer bijhouden. 500 meter verder viel hij neer en realiseerde zich dat ook zij niet de ware was.

Dan maar wachten op de volgende, er zijn er tenslotte nog vier.

De volgende op zijn lijstje was Spreeuwina. Zij was een echte zakenvrouw en was door haar kunde aangesteld tot penningmeester van het koninkrijk. Zazamel zag het rijke leven al helemaal voor zich, hij zou een eigen koets kunnen kopen en misschien een van die nieuwe communicatiemiddelen, de Postduif! Hij wou aan haar bewijzen dat hij niet voor haar zou kiezen voor het geld, maar voor de persoon vanbinnen, wat natuurlijk niet waar was, hij wou gewoon koning worden. Hij maakte een afspraak bij haar op kantoor en presenteerde haar een zelfgemaakt poppetje van bosdingen. Ze keek hem aan en zweeg, Het was de eerste prinses die hij in het echt van dichtbij kon zien en hij was sprakeloos. De prinses nam een fakkel van de muur en stak het poppetje in brand. De tovenaar kon zijn ogen niet geloven en vluchtte naar buiten en realiseerde zich dat ook zij niet de ware was.

Dan maar wachten op de volgende, er zijn er tenslotte nog drie.

Zijn lijstje begon te slinken dus hij besloot de volgende keer twee vliegen in een klap te raken. Hyenanina en Pelikaanina waren beide aan het eten in een naburig restaurantje. Het was zwaarbewaakt, dus er was geen manier om nog dichtbij te komen. Hij besloot zijn transformatietrucje nog eens toe te passen en vermomde zichzelf in een kreeft. Zo kon hij onopgemerkt vanuit het restaurant in de kreeftenbak alles eens goed bekijken. Nog voor hij het goed en wel besepte lag hij op het bord richting de twee prinsessen. Hij probeerde zijn spreuk ongedaan te maken, maar in tegenstelling tot de vorige keer, was zijn magie helemaal opgebruikt. Hij werd verscheurd en verslonden door Hyenanina, Pelikaanina daarentegen was iets rustiger, maar daarom niet minder hongerig. Het Was op dat moment dat hij zich realiseerde dat hij nooit de ware zou vinden.

Maar wacht, er is er nog eentje over.

Gibbonina zat onverstoord te genieten in haar badje met een goed boek en heeft nooit last gehad van de boze tovenaar. Hopelijk zal dat ook zo blijven, want op het Prinsessenweekend zal er het een en ander gebeuren!

Wordt Vervolgd.

Verjaardagen

Wolven Nona	5/09/06	Welpen Snow	22/10/09
leiding Fuut	6/09/99	leiding Lemming	24/10/95
Wolven Lena	9/09/06	jvg's Tim	25/10/05
jvg's Kay	12/09/05	jvg's Nathalie	25/10/05
vg's Pieter	12/09/02	seniors Wielewaal	25/10/00
leiding Aquila	13/09/99	vg's Dean	26/10/03
leiding Winterkoninkje	14/09/96	jvg's Wout	3/11/05
Wolven Maud	15/09/07	vg's Tinus	5/11/02
Welpen Gilles	17/09/08	leiding Gibbon	7/11/95
leiding Schildpad	18/09/97	Wolven Nathan	8/11/06
leiding Tijger	18/09/98	vg's Kobe	10/11/03
Wolven Ciel	19/09/07	leiding Danta	10/11/95
vg's Sam	20/09/02	vg's Lynn	14/11/03
leiding Xerus	24/09/96	Welpen Senne	19/11/08
Welpen Zas	26/09/08	Welpen Brecht	19/11/09
jvg's Gitte	26/09/05	Wolven Ferre	22/11/07
leiding Coscoroba	28/09/99	jvg's Manon	23/11/05
jvg's Juliette	30/09/05	jvg's Mio	25/11/05
bevers Mats	1/10/10	vg's Laurens	25/11/02
jvg's Tuur	7/10/04	jvg's Pepijn	26/11/04
leiding Candidus	7/10/98	Welpen Kelyan	27/11/08
bevers Ivo	9/10/10	Welpen Lars	27/11/08
Wolven Nkiruka Lydia	15/10/07	leiding Olifant	28/11/97
bevers Dara	17/10/11		



Data Kampen

Manifestweekend 12-14 oktober 2018
Voor de Seniors

PL/APL-Weekend 12-14 oktober 2018
Enkel voor de (H)NL's, (A)TL's en (A)PL's.
Voor de anderen is het gewone vergadering.

Takweekends 22-24 februari 2019
Voor de Bevers, wolven en Jvg's

Takweekends 1-3 maart 2019
Voor de Welpen en Vg's

Paasbivak 10-14 april 2019
Iedereen gaat mee!

Groot kamp 18-28 juli 2019
Iedereen gaat mee!
Voor de Bevers: 21-28 juli 2019
Bezoekdag: 21 Juli 2019



Gemaakt door:
Volhardende
Hyena
www.jellever.be

Gedrukt door onze sponsor:

creatief 
KEI IN COMMUNICATIE

Mede mogelijk gemaakt door onze sponsor:



ANTON
BOOM & TUINVERZORGING
0477 28 69 15 - anton.boomentuin@gmail.com